

Torsdagscafe

Mødeleder: Kirkemedarbejder Anne-Grethe Langergaard
Andersen

Klaverakkompagnement: Marina Jensen

Kagebagere

Kirsten Kofoed og Birgitte Friis Hansen

Kørsel

Hvis nogen ønsker at blive hentet og bragt ringes til:
Anne-Grethe 51 64 63 61

Eftermiddagskaffe

Der serveres kaffe/te med hjemmebagte boller og kage.
Det koster 20,- kr.

Torsdagscaféens formål

Alle er velkomne fra nær og fjern, til hygge og foredrag i
torsdagscaféen i Rytterskolen.

Vi mødes den sidste torsdag i hver måned, hvor vi drikker
kaffe, snakker, synger og hører et spændende og/eller
oplysende foredrag.

Torsdagscaféen hører under
Toreby Sogn

Torsdagscafe i Toreby

Rytterskolen, Torebyvej 54



Program

August - november 2020

Sidste torsdag i måneden
kl. 14.00 – 16.00

27. august

Fritz Bressendorff fortæller ud fra overskriften ”Kirkeudsmykning er som en lærebog i kirkens forkyndelse og historie.”

Vi har alle – og navnlig som børn – lært af billeder i bøger, som viste følelser, historie og ideale m.m.

Kirken kendte meget godt dette forhold, og derfor skabte man i kirkerne en billedbog med fortællinger fra Biblen og fra kirkehistorien.

Navnlig i 1700tallets kirker er der udsmykninger, der ”nøjagtigt” fortæller, hvad der var foregik i biblen og i kirkehistorien så vi kunne lære det og forstå det.

På den måde blev udsmykningerne en lærebog i og en billedbog af kirkens indhold og historie.

Når man stillede spørgsmål, svarede kirkens lærebog: ”Se her – sådan er det”, og billedbogen viste ganske entydigt, hvordan det så ud, hvordan det var sket.

Med reformationen forsvandt det meste af denne udsmykningskultur. Derfor stammer alle billeder i foredraget fra midten af 1700tallet i Sydtyskland, hvor der ikke havde været reformation, og hvor fortællekunsten var på sit højeste, og eksemplerne var mangfoldige og kunne være meget fin kunst.

24. september

Holder du af spændende og historiske fortællinger? Så kom med, når **Kurt Rehder** fortæller om kvindehjemmet, der blev oprettet i 1923 på Sprogø.

Sprogø er en lille ø i Storebælt, med en spændende historie.

Kurt Rehder vil fortælle om nogle af skæbnerne og om baggrunden for oprettelsen af kvindehjemmet – og ikke mindst om, hvad pigerne havde gjort for at havne der. Du kommer også til at høre om hverdagslivet på øen, og om hvordan pigerne kom derfra igen.



29. oktober

En personlig fortælling om Astrid Lindgrens liv, leveret af **Kim Borregaard Eriksen**. Astrid Lindgren havde et spændende og levende liv, som danner rammen om de mange spændende og fantastiske fortællinger om Pippi, Emil og børnene i Bulderby.

27. november

Fra mosaikker til mumificerede munke. Sognepræst **Christina Mielcke** viser billeder og fortæller om sin rejse til Siciliens hovedstad Palermo.