

# Menighedsråd – hvad har det med mig at gøre?

*Skrevet af sognepræst Christina Mielcke*

En hel del, hvis du er medlem af den danske folkekirke og bruger din kirke af og til eller måske endda ret meget. Det er menighedsrådet, som sørger for rammerne omkring gudstjenesten. Det vil sige, at der er en brugbar kirke, vi kan holde gudstjeneste i, at der er ansat personale til at vedligeholde arealerne omkring kirken og nogle andre til at synge, spille, gøre rent og stille alt, hvad vi skal bruge til gudstjenesten, på sin rette plads. Det er såmænd også menighedsrådet, der har kaldet præsten til sit embede på vegne af hele sognet. Menighedsrådet er ikke direkte præstens arbejdsgiver, for det har vi kirkeministeriet til, men præsten er født medlem af menighedsrådet og skal altså være med til møderne og deltage i beslutningerne omkring kirke og gudstjeneste. Det er simpelt hen en del af præstens arbejde.

Alle andre end præsten eller præsterne i et sogn er valgt ind i menighedsrådet. Det er altså frivillige, der sidder i rådet. Men det er også et offentligt ombud, man så har påtaget sig, og det betyder at man skal komme til møderne, deltage i arbejdet og støtte op om kirkens arbejde og arrangementer. For at blive valgt ind i menighedsrådet skal man for det første være medlem af folkekirken og for det andet være valgbar i almindelighed, lige som hvis man stiller op til byråd eller folketing.

Så man skal være 18 år for at stille op til menighedsrådsvalget, til gengæld er der ingen øvre grænse. Og ja, der er mange pensionister i de danske menighedsråd, for der er mange gode mennesker i det ganske danske land, som ønsker at gøre en indsats for deres lokale kirke, når de stopper med at arbejde, og det skal vi være glade for. De har lagt og lægger et kæmpe arbejde i at gøre kirken til det bedste sted for evangeliets forkyndelse, et sted hvor både du og jeg føler os hjemme og velkomne.

Hører du nu til den del af befolkningen, som synes, at der går lige lovlig meget kaffeslabberas og strikkeklub i kirken, og synes du, at du har bedre eller lige så gode idéer til, hvordan vi kan være der for hinanden i kirkens fællesskab, så kridt skoene, tag arbejdshandskerne på og kom og vær med i menighedsrådsarbejdet. Det kan også være, at du er mere til i det stille at udføre det usynlige arbejde i et af menighedsrådets udvalg. Måske er du egentlig meget godt tilfreds med din kirke og arrangementerne og gudstjenesterne. Så er der stadig brug for dig også. Gud har brug for alle slags arbejdere i sin kirke.

Menighedsrådsarbejdet er et meget vigtigt frivilligt arbejde, folkekirken kan ikke fungere uden

folket til at passe på den, komme i den og helt generelt holde af den. Der er valg igen i efteråret 2020, nemlig d. 15. september, så nu er chancen der. Der bliver et menighedsrådsmøde 12. maj, hvor man kan komme og høre mere om menighedsrådsarbejdet og om hvordan man stiller op til rådet. Indtil da skal du vide, at alle menighedsrådsmøder er offentlige, så kom og hør hvordan og hvorfor menighedsrådet har lige præcis med dig at gøre.