

1. søndag efter Hellig 3 konger I
10. januar 2021
Sundkirken 10

Salmer:

101 Himlens morgenrøde
308 Helligånd vor sorg du slukke
325 Jeg ved et lille himmerig
70 Du kom til vor runde jord

Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Lukas (Luk. 2, 41-52)

Bøn:

Vor Gud og Far
Vær hos os, nu og her.
Giv os håb og tro i dag og alle dage
Amen

Hvor skal vi egentlig være, hvis vi gerne vil være
tæt på Gud, vores himmelske far?

Mon ikke mange intuitivt vil ty til kirken, når
længslen efter Gud bliver tilstrækkelig stor.

Guds hus kalder vi det ofte,

det hus, som vi har bygget til Guds ære,
for at vi kan have en god ramme for menighedens
fællesskab,
og for at vi kan have et sted at gøre af os selv og
vores kristne tro.

Men huset i sig selv er jo ingenting,
en kirke uden mennesker er ingen kirke.
Menigheden af levende stene, altså levende
mennesker, er det der gør kirken til kirke.

Så det er godt at vi er her i dag.

Men når det er sagt, så er det jo også sådan at Gud
ikke *kun* findes i Guds hus.
Gud er heldigvis allestedsnærværende,
og vi kan dele vores liv med ham, uanset hvor vi
er.

Guds kirke er, hvor troen lever blandt mennesker,
så selv når vi ikke kan holde gudstjenester i vores
kirker, så findes kirken stadig.

Det er blevet sagt at det vigtigste er at have troen i
hjertet.

Ja, at det skulle være specielt der, at Gud er.

Selvfølgelig er Gud også i hjertet, ligesom han er alle mulige andre steder.

Men som kirke og troende mennesker er vi ikke øde øer –
det er vi i det hele taget slet ikke som mennesker,
det tror jeg, vi alle er meget meget bevidste om nu.
I det lange løb kan troen ikke klare sig alene,
vi har brug for mødesteder
udenfor os selv og vores eget.

Guds hus er et rigtigt godt sted at møde Gud,
det er en god ramme for vores alle sammens tro.
Her er godt at være – af mange gode grunde, som I
sikkert hver for sig vægter forskelligt:
Forkyndelse, lovsang, højt til loftet, bøn,
fællesskab mv.

Julens budskab er at Jesu fødsel ændrede verden,
Gud blev nærværende hos os mennesker, fordi han
blev et menneske ligesom os.

Med Jesu fødsel er Gud kommet til os,
lige her i vores liv,
uanset hvor vi befinder os.

--

Da Jesus var 12 år, var han begyndt at blive bevidst om sin egen særlige rolle.

- Det er det vi hører om i dagens evangelietekst.

Maria og Josef og Jesus var taget til påskefest i Jerusalem,

og undervejs var de blevet væk fra hinanden.

Den slags kan ske,

ikke mindst når børnene bliver større og mere selvstændige, så er det ikke altid man lige ved hvor de er – det behøver der ikke være noget alarmerende i –

Og så alligevel, så kan man pludselig blive grebet af panik i forhold til både små og store og såmænd også voksne børn:

Hvor er de? Har de det godt?

Oftest er alt godt – og helt som det skal være – og ikke sjældent har netop børnene – de små eller de større en velvalgt og god kommentar til det hele.

Børnelogik kan være befriende, og jævnlige kan man som voksen få aha-oplevelser, blive sat på plads og få udvidet horisonten i samtale med et barn.

Ikke ulig det vi oplever, da Jesus med stor undren spørger, hvorfor Josef og Maria ledte efter ham. Ifølge hans egen logik, var Jesus nemlig ikke blevet væk.

Det var nærmere Josef og Maria, der var blevet væk fra Jesus – og fra Gud.

Jesus var hvor han skulle være, nemlig hos Gud.

Jesus var at finde i templet, - datidens gudshus. Fordi han bør være hos sin far, så var han der.

Det var ved at gå op for ham at hans liv ikke kun var bundet til den jordiske familie.

Guds søn – sådan formulerede han det ikke selv – men Guds søn er bundet til Gud med kærlighed og nærvær som rækker udover alle grænser.

Man kan godt føle at Gud er langt borte, - at man er blevet væk fra sin kristentro.

Vil vi være tæt på Gud, da kan vi bla møde ham i kirken –

Her ER godt at være.
vi har hjemme her.

Gud er selvfølgelig ikke begrænset af vægge eller lukkede døre.

Gud er med os under alle forhold.

Guds kærlighed og nærvær rækker ud i alverden,

- Vi kan møde Gud når vi går en tur og når vi

sidder derhjemme,

og når vi lever og elsker, ængstes og bekymres og

længes, så er Gud aldrig langt væk,

for Gud ER i vores verden.

Maria gemte Guds nærværet i sit hjerte,

- også der, i hjertet, har gudstroen plads.

Det er godt at vide,

godt at vide at Gud aldrig er langt borte

og derfor kan vi heldigvis - frisk og frejdigt - bede

og samtale med ham under alle forhold.

Amen