

#### 4. søndag efter påske 2019

Vi er jo midt i en konfirmationstid i øjeblikket. Kirkerne er fyldte til bristepunktet. Nogle steder er man ligefrem nødt til at uddele billetter til familiemedlemmerne, for at holde styr på, at der ikke kommer flere mennesker ind i kirken end der er plads til. Når vi skal tale til konfirmanderne, så er det en fin ting at kunne vende tilbage til noget af det, vi har brugt tid på i undervisningen. Og bortset fra det helt oplagte som Fadervor og trosbekendelsen, gudstjenester, dåb og nadver, så bruger jeg faktisk en del tid på at tale med mine konfirmander om retfærdighed og lovgivning og hvordan vores tro har indflydelse på det. For det har den. Det står lige frem skrevet i Bibelen, at hvad dit hjerte er fuldt af, det flyder din mund over med.

Og det som vi går og fortæller hinanden, det bliver efterhånden til den vedtagne sandhed. Det kan gælde et helt samfund, og så kan disse vedtagne sandheder om verden blive ophævet til lovgivning. Derfor har tro indflydelse på den politik, der bliver ført - ikke bare i vores land, men i hele verden. Det kommer alt sammen an på, hvilke værdier vi hylder. Det er jo godt, hvis det er de mere bløde værdier som frihed og fred og tolerance, vi lever efter, men hvis det nu ikke er det? Vi kan også vedtage, at det skal være orden, ensartethed og lydighed, vi satser på i vores samfund. Det vil bare give os et helt andet liv. Vi har før haft et Danmark, hvor man kun måtte være lutheransk kristen, fordi alle andre blev anset for at have en skadelig indflydelse på befolkningen. Alle andre skulle bo i bestemte byer eller flytte ud af landet. Det kan vi sagtens indføre igen, men jeg synes, at vi skal lade være, for det har ikke ret meget med sand kristendom at gøre.

Jesus siger til os i dag, at han vil sende Talsmanden til os. Det er naturligvis Helligånden. Af de ord kan vi lære to ting: Jesus kan udsende Helligånden, lige så vel som Faderen kan, for Fader, Søn og Helligånd er ét, og alt hvad der er Faderens er også Sønnens, fordi han har fået det givet af Faderen. Og vi kan lære, at Helligånden kommer for at tale sandhed til os. Han er sandhedens ånd. Hvad er altså sandheden? Ja, det er jo hvad Jesus netop siger til os i dag. Synden er ikke at tro på Jesus. Hvis vi skal leve et liv bygget på sandheden, så skal vi tro på Jesus og følge ham. Ikke alt muligt andet, som vi selv opfinder. Jesu vigtigste bud til os var: I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Og: du skal elske Gud af hele dit hjerte og hele dit sind, og din næste som dig selv.

Vi skal leve efter kærlighedens lov. Den ensretter ikke mennesker, men lader dem tro og tale frit med respekt for det enkelte menneske. Jesus tvang ikke nogen til at tro, for det kan man ikke, så bliver det til hykleri, og det var Jesus ikke begejstret for. Enhver må selv dømmes ud fra, hvad han eller hun ser og hører. Jesus talte kun selv hårdt til de mennesker, som ville tvinge andre til at være som dem selv, farisæerne og de skriftkloge, som ikke tålte nogen afvigelser fra den vej, de i øvrigt selv havde udstukket som den eneste rigtige vej til Gud. Farisæerne og de skriftkloge var mennesker, som var parate til at slå dem ihjel, som ikke troede på den rigtige måde eller som levede syndefuldt. Alt hvad de ikke kunne acceptere, det var forkert og skulle udryddes af samfundet. Vi skal passe meget på i øjeblikket, at vi ikke ender som farisæerne og de skriftkloge, kimen til det ligger i vores samfund, klar til at vokse sig til et stort og grimt monster af en snylteplante, som vil suge alt liv ud af os, hvis vi giver det bare det mindste gødning og lader det gro i vores midte.

Det er ikke noget, vi kan bekæmpe med vrede. Vi har netop hørt, at et menneskes vrede udretter intet som er retfærdigt for Gud. Vi skal bekæmpe verdens anslag mod os med kærlighed og tålmodighed og frem for alt med Jesu ord. Det hjælper intet at lade os styre af vrede og forargelse, det vil bare sætte os i samme kategori, som det, vi prøver at bekæmpe. Vi skal ikke styrte frem med bål og brand og våben, men besinde os på hvem vi er, og hvor vi hører til. Vi hører til hos Jesus

Kristus. Vi er Guds børn. Og Guds børn er lysets børn, vores sag tåler dagens klare lys. Vores sag er Guds sag, og den skal kæmpes med tålmodighed og godhed og rigelige mængder af kærlighed. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Gud har givet os et hjerte af kød, ikke af sten. Vi skal ikke være hårde og fordømmende. Det er ikke vores opgave i denne verden. For dommen er Herrens, hvad og hvem, der skal dømmes på den yderste dag, det vil Herren selv tage sig af. Vi skal være milde og retfærdige, mens vi er i verden. Og vi skal vide at det er vores opgave at tage os af hinanden, at tage imod dem, der behøver vores hjælp. Uanset hvem de er, og hvad de tror på. Det, der betyder noget er, hvad vi tror på. Det er det, der er rettesnoren. Ikke hvad andre måtte mene eller tænke. Det er vigtigt, hvad vores hjerte er fuldt af.

Derfor taler jeg med børn og unge om vores samfund. De skal vide, at vi i troen på Jesus Kristus står på klippegrund. Hvis vi ved, hvad vi tror på og lever efter det, hvad skulle det så kunne skade os, hvad andre tror på? Vi kan godt udnævne Danmark til at være et kristent land, og det gør vi alle sammen med jævne mellemrum, men et land kan ikke være noget, som dets indbyggere ikke er. Derfor er det så vigtigt, at vi selv har det grundlæggende på plads. At vi tager ansvar for ungdommens opdragelse og opbyggelse i kristentroen. Det er jo der fra vi skal hente vores fælles værdier, som vi skal lovgive efter. Ikke kun fra økonomi eller frygt eller had, men ud fra det fælles bedste, fordi det fælles bedste altid må være tillid og fred. Det er vores fremtid det gælder.

Hvad kan vi så hver især gøre for at fremme Guds sag nu og her? Ja, vi kan jo i hvert fald forsage det, som er ondt og mørkt. Lade være med at bekræfte over for hinanden, at verden er et ondt sted at være. Det er det ikke, Gud har skabt verden, og den er derfor grundlæggende god. Gud har også skabt mennesket, og det er derfor grundlæggende godt. Vi skal overvinde det onde med det gode, som et meget populært konfirmandord siger. Fordi konfirmanderne har opdaget den helt oplagte sandhed, at den som har Gud på sin side har allerede vundet. Gud vil, at kærligheden skal råde i verden, og som vi alle ved: intet er umuligt for Gud.

Amen.