

Mariæ bebudelsesdag 2019

Det er Maria bebudelsesdag i dag. Eller.. det er det faktisk ikke, for det var den 25. marts, hvor der er præcis 9 måneder til jul. Men det er i dag vi fejrer det i kirkerne landet over. Med evangeliets ord om englens besøg hos Maria og det forunderlige budskab til hende og til os: Maria skal føde Guds søn. Et helligt barn. Og han skal hedde Jesus. Ikke Immanuel, der betyder Gud med os, men Jesus, som betyder Gud frelser. Dagen kunne have heddet Jesu undfangelsesdag, men nu hedder den altså Mariæ bebudelsesdag, for vi må gerne huske på Jesu mor Maria og glæde os over Guds under, at Han gav os sin søn, ved en ganske almindelig jordisk kvinde. Og Jesus blev derved både sand Gud og sandt menneske.

I vores salmebog er der et ret stort afsnit, der hedder ”Troen på Guds søn”. Det er et stort afsnit, fordi det handler om Jesu liv, og lige som i trosbekendelsen, så er det Jesus, der fylder mest i vores salmer. Vores danske folkekirke er en evangelisk kirke. Det betyder, at fortællingerne fra det Nye Testamente om Jesus er dem, vi lægger mest vægt på. Det er evangelierne, altså fortællingerne om Jesu liv, vi skal prædike over hver søndag. Vi hører også tekster fra det Gamle Testamente, tekster om skabelsen, om patriarker som Abraham, Isak og Jakob eller om profeterne, som spåede, at der en dag ville komme en frelser til os fra Gud. Vi har brug for de gamle tekster som baggrundsviden, hvis vi skal forstå, hvad Jesus betyder for mennesker. At han er frelseren, at det er Guds løfte til sin menneskehed, som er gået i opfyldelse med Jesu fødsel.

I salmebogen kaldes et af afsnittene i den del, der handler om troen på Guds søn, for ”Tidens fylde”. Og hvad mon det er? – tidens fylde. Det er den tid, hvor Guds løfter opfyldes. I tidens fylde da Guds søn på jord sig fandt en moder skøn, skriver Grundtvig i salme 102, som vi skal synge lidt senere. Vi tænker, at det er os, forældrene, der vælger at få børnene, men for Gud var det altså anderledes. Gud valgte Maria til at føde Jesus. Og da Jesus jo er en del af den treenige Gud, ja, så valgte Jesus sin egen mor.

Vi ved ikke hvordan Maria så ud. Bibelen er lidt nærig med personoplysninger af den slags, så vi må selv gætte. Og de fleste gætter på at Maria var smuk og stærk, hvorfor skulle Gud nu ellers vælge netop hende blandt alle verdens unge piger. Utallige kunstnere har malet, tegnet eller beskrevet jomfru Maria, så der er mange eksempler på, hvordan hun måske har set ud. Hvis man beder et lille barn om at tegne Maria, så kommer hun sjovt nok til at ligne barnets egen mor, for det er jo sådan en mor skal se ud.

På mange gamle malerier er Maria himmeldronningen med krone på hovedet og smukt, kongeligt tøj. Moderne kunstnere giver hende ofte moderne tøj på, så hun ligner en af nutidens teenagere, for så kan vi nok bedre forholde os til den unge kvinde, som Gud udvalgte til at føde sit barn. Hvis hun ligner os selv. Men Maria var en ung pige i Nazaret. Ikke født af velhavende forældre, men af simple folk. Hun var forlovet med en tømrer, Josef, som hun skulle giftes med. Så et godt gæt er at Marias far nok også var håndværker. Hun var med andre ord ikke noget særligt. Før hun en dag fik besøg af ærkeenglen Gabriel, der pludselig stod i hendes hus og sagde: Herren er med dig, du benådede.

Maria blev forskrækket. Det er ikke mærkeligt, det ville vi også blive, hvis der pludselig stod en engel i vores stue med et budskab fra Gud. Ikke bare fordi der står et himmelsk væsen her midt i vores jordiske hverdag, men fordi det vil være en livsforandrende oplevelse. For den som får besøg af engle skal ikke regne med, at livet nogensinde bliver det samme igen bagefter. Det gjorde det

heller ikke for Maria. Hendes liv blev et andet end det, hendes forældre havde planlagt for hende. For nu skulle hun være mor til Guds søn og kalde barnet Jesus. Maria skulle være mor til et helligt barn, og hvordan er man det? Der følger ikke nogen brugsanvisning med, når man får børn. Ja, gode råd kommer der jo alle vegne fra, men dette ganske særlige barn, som man pludselig står med i hænderne, hvordan skal man dog tage vare på det? Det er en stor glæde at få børn, men der følger også tusind bekymringer med en fødsel.

Maria lader dog ikke til at have været typen, der bekymrede sig urimeligt meget. Hun bøjer sig hurtigt for englens og Guds vilje, og det er netop i det øjeblik, hun siger: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord, at hun bliver et forbillede for verdens mange kristne mennesker. Hun er Herrens tjenerinde, og det er jo i virkeligheden alt, vi kan være i forhold til Gud. Hvem af os har magten til at sige fra over for Guds vilje? Det har vi ikke, vi er bare små mennesker.

Men vi kan gøre som Maria og acceptere Guds vilje og glæde os over, at intet er umuligt for Gud. Maria gik ikke rundt og mukkede over sin nye rolle, nej, hun glædede sig over, at Gud havde valgt netop hende, og at hun kunne tjene sit folk på den måde. Ja, for Maria var en del af Guds udvalgte folk, og det var hun meget bevidst om. Hun kendte folkets historie, patriarkerne og profeternes spådomsord, og hun jublede over at være den, der kunne bringe et udvalgt barn til verden, et barn i hvem Guds løfter skulle opfyldes.

Vi kan godt fortabe os i mysteriet om, hvordan Gud blev menneske. Hvad det betyder, når Gabriel siger til Maria, at Helligånden skal overskygge hende. Det er der mange, der har spekuleret ganske meget over. Vi kan også bryde vores hoveder med, hvordan Gud og menneske kan være i en og samme person i Jesus. Ud over hovedpine, vil vi nok ikke få meget ud af sådanne tanker, for det er ganske uforståeligt for os. Så måske skal vi lade den slags tanker fordampe i det blå og i stedet bare glæde os over, at Jesus kom til jorden, undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria til verdens frelse. Vi behøver ikke vide, hvordan det skete, men bare at det skete, fordi det var Guds vilje.

Så lad os glæde os sammen med Maria på denne dag. Lad os glæde os over det, der er en evig kilde til glæde, nemlig at Gud ville frelse sin menneskehed fra synd og død og derfor gav os sin egen elskede søn Jesus Kristus, i hvem vi kan få evigt liv. Maria åbnede sit hjerte for Guds vilje, hun gemte alle Hans ord der og grundede over dem. Hun lod Guds ord få betydning for sit liv, og deri er hun vores forbillede. Netop fordi hun var en ganske almindelig kvinde, et ganske almindeligt menneske, som tog imod Guds ord. Ja, Ordet blev kød gennem hende. Han blev Guds og Marias og vores Jesus.

Amen.