

1. trin. II
3. juni 2018
Sundkirken 10

Salmer:

745 Vågn op og slå

30 Op, alle som

680 Jesus kom dog

892 Troen er ikke

291 v. 2-3 Tunger af ild

728 Du gav mig

Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Lukas (Luk. 12, 13-21)

Bøn:

Vor Gud og far

Giv os at gudsrigets rigdom bliver vores

Amen

Kærlighed til penge er årsagen til alt ondt –
ingen bliver mæt af penge –
nej, den rige har mange bekymringer om sin
rigdom –

- men et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer.

Ingen kan være i tvivl om at dagens tema er penge og rigdom, der er dog mere på spil end det.

Jeg har, som sikkert en del andre, igen guset matador, nu hvor den har været sendt i fjernsynet. Samtidig har jeg lyttet til en podcast om serien, også denne gang har jeg fået øje på nye detaljer og flere temaer.

Matador er jo en fortælling med tidløse emner –

Jeg har blandt andet fået et lidt anderledes syn på Mads Skjern – ikke særlig positivt faktisk – Jeg kom til at tænke på Mads, da jeg læste om den rige bonde, der samler til lade.

Det der driver Mads er en evig jagt på værdsættelse –

Han vil for alt i verden opnå anerkendelse

- koste hvad det vil –

også på den menneskelige side.

Han overvinder den første modstand i byen

– på det tidspunkt har vi en vis sympati for den nye driftige mand –
men derefter går det stærk ned ad bakke med hans menneskelighed.

Der er intet der kan stoppe ham,
hans drivkraft er fanatisk, og bæres både af ønsket om anerkendelse men også af hævnlyst.
Mads kæmper en skånselsløs kamp for sit eget, forretningen og dens ekspansion.

Arnesen fra damernes magasin er den første der bukker under –
siden følger den ene menneskeskæbne efter den anden, som bliver brugt og ødelagt af Mads – ikke engang hans egen familie, med sønnen Daniel i forreste række – bliver skånet.

Mads ender med at sidde på toppen af sit imperium med meget gods og guld.
Han har alt, men omkostningerne har været store –
Og til hvilken nytte? kunne man spørge.

Da det står værst til og hans kone Ingeborg er ved at forlade ham spørger hun retorisk:
Hvad er du for et menneske?

Til allersidst sidder Mads i centrum med sit
ridderkors til Varnæs' sølvbryllup.
Nu føler han sig anerkendt,
han har alt,
men er samtidigt helt alene – og kan ikke engang
møde Ingeborgs blik og dele glæden med hende.

At ville have alt,
og kæmpe uanset hvad det koster – også på den
menneskelige front,
det er Mads' forbandelse.

Det er naturligvis sat på spidsen,
men temaet: Den evindelige stræben efter vækst –
er kendt.

Mere vil have mere –

I virkelighedens verden handler det ikke kun om
penge og økonomisk vækst,
nej, på flere måder kan vi aldrig få nok
- vi stiller os aldrig helt tilfredse.

Udover økonomien, så er det også ønsket om åndelig og menneskelig vækst som driver vores kultur frem.

Vi skal fortsat uddanne og dygtiggøre os,
vi skal bygge og skabe,
vi skal blive bedre mennesker,
og selvudvikle os.

Det er aldrig godt nok,
det er en evig kamp
– og hverken i dag eller i morgen skal vi forvente
at nå til målet.

Men spørgsmålet er måske snarere, hvad målet er
og bør være? –

Det er nemt at skælde ud på både pengene og
rigdommen –
og det er helt sikkert en forenkling af budskabet
blot at sige, at vi ikke skal rage til os,
ikke overforbruge,
men dele og fordele.

Men Madses og den rige bondes problem er ikke
bare deres rigdom, de jordiske skatte og deres lyst
til at eje,

nej, når der gang på gang siges ”jeg”, ”mig”, ”mit”, ”mig selv”, så er det udtryk for menneskelig fattigdom.

Der mangler meningsfulde mål, for den som er besat af sig selv og sit eget.

Hvad nytte er det til?

Hvad skal bonden med fulde lader, når han er helt alene.

”Min ven” siger han til sig selv – for han har ikke andre venner.

Hvem skal have alt det han har samlet?

- Det er der ingen der skal, for i det liv som den rige bonde har levet har der ikke været plads til andre,
og slet ikke til Gud.

Overfor tanken om vækst for vækstens skyld – og fremdrift for egen anerkendelse sætter Jesus noget helt andet.

Hos ham handler livet og lykken ikke om jordiske skatte og fulde lader,
det handler om at være rig hos Gud.

Og vil man være rig hos Gud,
vil man have del i Guds rige,
vil man leve med Gud fra evighed til evighed,
da bliver man gang på gang henvist til
medmennesket,
- også i dag.

Den menneskelige relation, næstekærligheden og
det andet menneske er helt uløseligt bundet til
kærligheden til Gud.

At være rig hos Gud er at have centrum uden for
sig selv –
Målet er fællesskab med Gud og medmennesket.
Vi er ikke skabt til et liv i ensomhed og
menneskelig fattigdom,
det rige liv er livet med Gud og andre.

Budskabet handler om meget mere end pengene
og den egoisme rigdom kan bringe ind i livet.
Det handler om alle de ting der hindrer os i at være
til stede for hinanden.

At være rige hos Gud er at have fællesskab med
Gud,

men også at have fællesskab og relation til andre, så det ikke er ligegyldigt om vi lever eller dør.

Som et lille ordspil på en nusertegning siger det:
”En dag skal vi alle dø –
ja, men alle de andre dage skal vi det ikke”

Døden kommer til os alle, men indtil da lever vi i
Guds rige verden –
Gud er giveren –
Han har givet os det liv der er vores.
I det liv har vi til tider brug for at blive mindet om
hvad der er vigtigt
– og hvad der er mindre vigtigt.

Kampen for troen – troens gode strid er noget
andet end kampen for anerkendelse og vækst i sit
eget liv.

Når vi kæmper troens gode strid, da sætter vi
medmennesket og Gud på dagsordenen.

Gudstjeneste, bøn og bibellæsning er med til at
fastholde fokus.

Troen har konsekvenser i vores liv med hinanden.

Med Jesus Kristus er Guds rige kommet nær.
Det evige liv er også her og nu –

Og vi skal leve med det som mål og mening.
Amen