

3. s. e. påske I
12. maj 2019
Sundkirken 10

Salmer:

227 Som den gyldne sol
29 Spænd over os
46 Sorrig og glæde
349 Herren han har besøgt
849 Igen berørt
540 En liden stund

Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Johannes (Johs. 16, 16-22)

Bøn:

Vor Gud og far
Tak at du altid er hos os,
også når vi ikke tror det
Amen

Sorrig og glæde de vandre til hobe,
- ingen kommer gennem livet uden at møde sorg
og modgang.

Og når det rammer os, da gør det noget ved vores liv og vores tid.

Når sorgen er størst, da bliver den skelsættende for vores liv,
da kommer vores liv til at dele sig i et før og efter denne begivenhed,
det er som om vores tidsregning bliver en anden.

Sorgen kan blive altoverskyggende,
som noget der overmander livet
og får tiden til at føles uendelig tung og lang.
Kommer jeg nogensinde over det?
Kommer jeg videre?

Når det er værst, føles hver dag som en uendelig rejse at komme igennem.

Den tid, hvor vi sørger, ængstes og længes efter fred og forløsning er lang.

Når sorg og modgang rammer
– også i mindre målestok –
da vil man virkelig ønske at man kunne sige at det kun er en kort tid.

Hvis bare man kunne trøste et sørgende menneske med Jesu ord:

Dette er kun en kort tid,
om en lille stund er det overstået.
Sorgen bliver til glæde.

Men så let er det jo sjældent.

At elske i denne verden betyder en dag at miste den vi elsker.

Har man glædet sig i livet med andre,
da er sorgen over tab og forandringer en uundgåelig del af livet.

Forladtheden føles ikke som et kort øjeblik – tværtimod.

Og der findes da heller ikke et quickfix, som hurtigt får det, der er svært til at forsvinde.

Alligevel findes der både håb og trøst – det er det som dagens bibeltekster kredser om. Sorgen er ikke til at undgå, men det er en trøst at vide, at den er midlertidig. Kun glæden er evig.

Selv når vi føler os allermest mismodige, forladte og ensomme, selv der er Gud ikke langt borte.

Et kort øjeblik, en kort tid var og er det, som om vi ikke ser og mærker Gud,
men det er kun en kort tid.
Den lange tid er den tid, hvor vi ser ham.
Det korte tid, er den tid vi ikke skal se Kristus
- det er budskabet,
Men hvordan skal vi forstå det?

Traditionelt har man tolket det Jesus taler om i dag, som forudsigelser af Kristi genkomst –
At Jesus lover at komme igen inden længe,
men at denne korte tid har vist sig at være meget længere end nogen forestillede sig – indtil videre 2000 år.

--

Hvor kan man møde Gud?
- Det var et af de sidste spørgsmål konfirmanderne og jeg drøftede inden vi sluttede undervisningen.

Et af de svar der gik igen var, at vi kan møde Gud i døden.

Det er selvfølgelig rigtigt,
- det er et svar, som også giver udtryk for, at Gud ikke altid opleves nærværende i menneskers nuværende liv.

Men Gud er ikke kun noget vi venter på en gang i
fremtiden

– ved vores egen død
eller ved tidernes ende.

Vi kan også møde Gud, når vi beder,
hvilket var det andet gennemgående svar fra
konfirmanderne.

Vi kan møde Gud i bønnerne.

Og vi kan møde Gud i Jesus Kristus

– i livet og i kærligheden midt blandt mennesker –
midt i vores verden, her er Jesus Kristus.

Det er det dagens trøsterige bibelord kredser om.

Vi kan føle os forladte,
opleve det som om Gud er fraværende,
men sandheden er at Gud ikke er hverken fjern
eller forsvundet.

Tværtimod Jesus Kristus har overvundet sorgen,
døden, smerten og mørket for altid –
for at intet sted længere skal være gudsforladt

Langfredag bliver til påskemorgen –
sorgen bliver til glæde –
ikke bare dengang,
men også i dag og for os,
her,
nu –

Guds fredspagt vakler ikke,
Herren viser os barmhjertighed –
favner os i vores vrede og afmagt –
vi overlades ikke til os selv,
heller ikke i vores gråd og klage.

Tiden uden Gud var og er kun ganske kort,
hvorimod Guds troskab varer evig –
Uanset hvad der hænder, så er Gud trofast mod os.

I modsætning til alle menneskelige relationer, som
har en tidsbegrænsning,
så varer relationen til Gud ved.

Måske er glæden i Kristi nærvær anderledes end
andre af livets glæder –
Ja, det er den – det tror jeg roligt vi kan sige –

Frelsen i Jesus Kristus er i sin helt egen kategori.

Vi kommer ikke tilbage til det der var,
men frem til en ny mening,
Vi kan se frem til nye livgivende opgaver.
Den kristne glæde er trøstet sorg.

Det er Kristi velgerning
også i det liv, der er vores –

I sidste ende er der ikke anden trøst end trøsten i
glæden og frelsen ved Jesus Kristus.
Amen