

H3K I

6. januar 2019

Sundkirken 10

Salmer:

749 I østen

362 Gør dig nu rede

136 Dejlil er den himmelblå

364 Al magt på jorden

101 Himlens morgenrøde

138 De hellig tre konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Matthæus (Matt. 2, 1-12)

Bøn:

Vor Gud og far

Tak at alle må være med hos dig,

lad os være budbringere for din frelse

Amen

I slutningen af Matthæus-evangeliet hører vi om hvordan disciplene sendes ud i verden til alle folk og folkeslag for at døbe dem med løftet om at Gud vil være med dem alle dage.

I dag – i begyndelsen af Matthæus-evangeliet -
hører vi om hvordan en flok vise mænd langvejs
fra kommer rejsende for at se og tilbede Kristus,
som er født under den klareste stjerne.

Matthæus binder på den måde en global sløjfe om
hele sit evangelium.

Kristendommen er en verdensfavnende tro, som
gerne vil være for alle folkeslag,
og sådan har det være fra starten, da Jesus sendte
disciplene ud i verden.

Ja, endnu før,
ved Jesu fødsel viste mangfoldigheden og
universalismen sig.
- Det hører vi om i dag.

Frelserens fødsel var ikke kun for de nærmeste,
Gud er ikke kun jødernes Gud.
Frelserens fødsel er inkluderende og favnende.

Og derfor har traditionen også tidligt opfattet de
vise mænd, som navngivne repræsentanter for
verdens mangfoldige folkeslag og mennesketyper.

Den unge lyshudede Kasper,
den ældre gråhårede Melchior
og den mørkhudede Baltasar,
de kom fra hver deres verdensdel,
- de 3 forskellige verdensdele man kendte
dengang.

Fra Europa – ridende på en hest,
fra Asien kom den kamelridende Baltasar
og ham fra Afrika havde en elefant med sig.

Og lad os ikke i disse krænkelsetider hænge os i
hvem der nu ikke blev nævnt ved denne lejlighed.
Kvinder og børn og
nordboere fx –

Pointen med det inkluderende og favnende
evangelium er ikke at alle skal nævnes specifikt,
men at frelsen er for alle,
uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra.

--

Hellig 3 konger og dronningens nytårskur falder i
sagens natur tæt på hinanden.
Kuren er på sin egen måde festlig og farverig.

Et er selvfølgelig regeringen med alle de sortklædte herre og kvinderne i designerkjoler, men det mest festlige synes jeg nu altid er billederne fra den diplomatiske nytårskur, det er et farvestrålende syn med traditionelle folkedragter og kjoler fra nær og fjern. Det minder mig om de vise mænd – eller de hellig 3 konger, som de hurtigt blev.

Diplomatiet fra hele verden er ikke leverpostejsgråt og kedeligt, det er farverigt og mangfoldigt – præcis som menneskeheden og verdens folkeslag. Og hvis verden skal fungere må vi åbne os for de andre.

Man kan så let blive lidt indskrænket i sit syn på det korrekte, og det som sig hør og bør – At det kun er dem der ser ud som os, er som os og gør som os, som – egentlig – hører til.

Men det har aldrig været kristendommens pointe, det har aldrig været Jesu Kristi mission at afgrænse frelsen til, nå ja, vi kunne kalde dem – eller os – de frelste.

Alle var med omkring frelserens fødsel.
Med Kristus gør Gud alting nyt.
Og alle har alle dage været indbudt til at tage del i
fællesskabet –
lade sig døbe med korsets tegn,
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Med dåben bliver vi en del af noget større.

At være og blive en del af noget større handler
også om at se noget andet end sig selv –
dronningen var inde på det i sin nytårstale.
At vi skal se de andre
og vise omtanke for hinanden.
Vi har ansvar for fællesskabet.

Det gælder ikke om at føre sig selv frem,
- det kan man engang imellem godt komme til at
tro nu om stunder.
Det gælder om at give plads til de andre,
bære dem og deres potentialer frem.
Vi skal give hinanden mulighed for at være dem vi
er.

Helt konkret bærer vi her i kirken børnene frem til dåben, for at de skal få mulighed for at udfolde deres liv som Guds børn.

Men også for at de skal vide sig favnet og elsket af Gud alle dage.

I epistlen formulerede Titus det sådan:

Han, altså Gud, frelste os fordi han er barmhjertig, og han gjorde det ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden.

Kort sagt Gud frelste os ved dåben.

Og blev man ikke døbt som lille, har man naturligvis altid mulighed for at blive det sidenhen.

Det store antal mennesker, som det seneste år er blevet døbt ved drop-inn-dåb viser, at der er et stort behov for at få mulighed for at blive døbt.

Muligheden er der naturligvis altid – man kan blot henvende sig til en præst –

Men med de annoncerede åbne dåbsdage er adgangen gjort lettere – og mange mennesker i alle aldre har fået del i dåbens nåde.

Det er bevægende at høre om, hvordan oplevelsen af at være favnet og elsket – og høre til i Guds

store sammenhæng giver en uendelig stor glæde til
de nydøbte –
og til alle os andre.

Mangfoldigheden længe leve,
Guds frelse længe leve.
Kristus sprænger de menneskelige grænser.

Frelsen er for alle,
og alle skal vide det –
Det er et vigtigt budskab også i 2019.
Det er vores alle sammens opgave at bringe det
videre i de sammenhænge vi færdes i
og med de muligheder og evner vi hver især har.

Frelseren er født,
Hellig 3 konger er den officielle afslutning på
julefejringen,
men det glædelige budskab lever videre
og skal bæres ud i verden af os
også i 2019.
Godt nytår -
Amen